

LEKTION 3 FÖR BARN OM MISSION (CA 3-12 ÅR)

UNDERVISNINGEN

Lektionen handlar om att vi alla är kallade till att göra skillnad. Och utgår ifrån Matt 5:13:

Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen?
Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.

Jesus talade ofta i liknelser för att vi skulle förstå bättre vad han menade. Idag ska vi fundera mer på vad salt gör för skillnad, även väldigt lite salt kan göra väldigt stor skillnad, och varför Jesus vill att vi ska vara salt.

Varför är det här viktigt för oss?

På många ställen i bibeln kan vi läsa om hur Gud tänker att hans folk ska vara annorlunda och göra skillnad. Det börjar redan i gamla testamentet där Gud utser Abraham till att bli början på hans folk. Gud förklarar för Abraham hur han vill att alla människor/folk en dag ska bli välsignade genom hans folk. Genom gamla testamentet får vi följa Guds folk i deras försök att vara annorlunda och hela tiden peka på Gud och visa på hans kärlek och godhet och hur han vill vara vän med alla människor. Guds plan med sitt folk får sin stora final då Jesus entrar scenen. Genom Jesus får alla människor se hur Gud är och vi får alla chansen att bli Guds vänner.

Nu är allt klart, Jesus har gjort en väg till Gud och välkomnat oss alla att vara med! Vi får alla vara vänner med Gud. Men Gud har fortfarande ett uppdrag åt oss, nämligen att fortsätta visa alla människor på Guds godhet. Gud vill att vi ska vara annorlunda, och leva annorlunda liv, så att andra människor kan se Gud. Gud vill att vi ska göra skillnad.

Precis som lite salt kan göra stor skillnad kan också vi göra stor skillnad för andra människor, det är precis det som Jesus menar när han säger att vi är jordens salt, och att vi inte får förlora vår sälta, det gör vi när vi blir som alla andra och glömmer bort att Gud vill att vi ska vara annorlunda och göra skillnad.

Exempel från Bibeln

Bibeln är full av människor som gör skillnad, en av dem är Ananias. Det fanns en man som var väldigt elak mot kristna, han ville till och med döda alla kristna. Han hetter Saul. Men när Saul var på väg till Damaskus mötte han ett starkt ljus och det var Jesus. Saul blev blind och fick hjälp att ta sig till Damaskus, där satt han och väntade på att någon skulle komma och hjälpa honom. De andra kristna var rädda för honom, det var Ananias också, men när Gud kallade Ananias att våga vara annorlunda och gå till Saul och hjälpa honom så gjorde Ananias det. (Apg. 9)

Saul blev sedan Paulus och en av de människor som var mest ivrig med att berätta om Jesus för andra. Han har till och med skrivit många av böckerna i bibeln. Men om inte Ananias hade vågat vara annorlunda och lita på Gud hade inte Saul fått den hjälp han behövde och det gjorde stor skillnad.

Det är svårt att vara annorlunda, och det kräver att man är modig för att våga göra skillnad. Gud kräver inte att vi ska klara av det själva. Han vill hjälpa oss att göra det, genom sin Helige Ande. Men han har också gett oss varandra, och tillsammans kan vi göra mer än vi klarar var för sig.



Vilken skillnad gör salt och vilken skillnad kan jag göra?

Salt kan verkligen göra stor skillnad. Vad använder du salt till? Kanske till att salta dina popcorn? Eller salta dina pommes frites? Eller kanske du använder det till att salta din choklad till och med?

Förr i tiden användes också salt för att få saker att hålla längre. På olika tider om året var det olika svårt att få tag på mat, och därför behövde man spara mat länge så att man hade mat till exempel på vintern. Då kunde de använda salt för att maten inte skulle bli förstörd utan fortfarande gå att äta många, många veckor senare.

På Jesu tid var salt också väldigt värdefullt och viktigt, en del av de romerska soldaternas lön betalades till och med ut i salt. Alla som hörde Jesu liknelse första gången han berättade den, visste att salt var viktigt och värdefullt.

Salt kan också användas för att rengöra sår och få dem att läka snabbare. Visserligen gör det ganska ont att strö salt i sår, men det kan också vara bra för kroppen. I lagom mängd behöver vi alla salt för att överleva.

Låt oss titta på några sätt som salt kan göra skillnad.

1. Om vi stoppar ett ägg i ett glas med vanligt vatten så sjunker det till botten, men om du rör ner massa salt i vattnet, rör om och sedan stoppar ner ett ägg så kommer ägget att flyta.
2. Om du stoppar is i en skål och försöker plocka upp det med bara en hand och ett snöre, då kommer det inte att gå bra alls. Men om du håller lite vatten i skålen och sedan lägger i snöret så kommer du märka att efter en liten stund har isen fastnat i snöret och du kan lyfta upp det.
3. Sist men inte minst så kan vi smaka på lite popcorn som inte är saltade och sedan kan vi smaka på popcorn som är saltade. Visst gjorde det stor skillnad? En del gillar kanske popcorn utan salt mer än popcorn med salt, men alla är överens om att det gör stor skillnad.

Vi kan också göra stor skillnad för andra människor på många olika sätt, här är några exempel, kan ni komma på fler?

Dels kan vi vara med och ge mer smak åt livet genom att berätta för andra människor om Jesus och om hur mycket Gud älskar dem.

Vi kan också vara med och hjälpa människor som mår dåligt att må bättre, precis som saltet kan hjälpa till att hela sår, kan också vi hjälpa människor att må bättre på olika sätt, dels genom vänliga ord, men också genom det vi gör. Vi kan både hjälpa människor i vår närhet och människor långt borta i andra länder.

En annan sak som vi också kan göra är att se till att vår jord, som är en gåva från Gud ska hålla längre. Precis som saltet användes för att få maten att hålla länge förr i tiden. Så kan vi på olika sätt ta hand om vår miljö och vår jord så att den håller länge och att fler får njuta av allt det goda Gud har gett oss.

Glöm inte att vi inte behöver klara det på egen hand, vi har den Helige Anden och varandra till hjälp!



Barnhjälpen

I Kibondo i Tanzania stöttar barnhjälpen ett projekt som gör stor skillnad för barn. I Tanzania är det tyvärr ganska vanligt att mammor dör vid förlossningen, när barnet föds. Många där tror inte att pappor klarar av att ta hand om sina barn själva och då lämnas barnen till barnhem. Kyrkan där vill vara salt, de vill göra skillnad och visa på något annorlunda. Därför har de ett familjecenter, dit barnen får komma i början när allt är kaos och kris. Sedan hjälper de familjen att lära sig hur de ska klara av att ta hand om barnet och efter ett tag får barnet flytta hem till sin familj igen. Det gör jättestor skillnad för ett barn att få växa upp tillsammans med sin familj istället för på ett barnhem.

I filmen som följer med materialet får ni träffa en liten flicka som varit med om just det här. Hon heter Atu och hennes mamma dog när hon föddes. Nu bor Atu med sin familj och hennes pappa har gift om sig och Atu har fått en ny mamma.

Du kan också vara med och göra skillnad för barn som Atu, även om du bor långtifrån Tanzania kan du ändå vara med och stötta projektet där eller andra projekt som det för att hjälpa barn i andra delar av världen som behöver det. Du kan dels vara med och ge pengar till projektet, för utan pengar kan ju inte centret fungera och barnen där få t.ex. mat och annat som de behöver. Men du kan också vara med och be för det, för bön kan verkligen göra skillnad. När saker känns hopplösa för oss kan Gud göra skillnad. Ingenting är omöjligt för Gud!



Ni är
jordens
salt.

Matt 5:13

PYSSEL

Trolldog/salt deg

Gör trolldog/saltdeg och låt barnen dega med den och kanske skapa någon fin figur som påminner om dagens lektion, t.ex. ett fint hjärta som påminner om att vi kan hjälpa människor att må bättre eller ett kors som påminner oss om att berätta om Jesus för andra. Bränn degen i ugnen på 100 grader och ge till barnen nästa gång ni ses.

Recept trolldog/saltdeg

1 dl salt
1 dl vetemjöl
1/2 dl kokhett vatten
blanda snabbt ihop till en smidig deg



Saltmålning

För det här pysslet behöver du flytande lim, typ skollim, salt, papper och vattenfärger.



Gör såhär:
Skapa ett valfritt mönster (t.ex. ett hjärta eller ett kors) genom att hälla limmet direkt från flaskan på pappret.

Häll på rikligt med salt (vanligt bordssalt) över limmet.

Häll av allt löst salt som ligger på pappret.

Ta väl koncentrerad vattenfärg på en pensel och dutta en droppe direkt på den saltade limsträngen. Färgen ”sprider sig” och gör fina övergångar mot andra färger.

Låt torka.

När det har torkat kan ni behöva skaka bort lite av saltet som inte har torkat in i limmet.

Konstverket är redo att tas hem!

LEK/AKTIVITET

Kims lek

Ha många saker framlagda på ett bord, det kan vara vad som helst t.ex. en gaffel, en kam, ett tuggummi, en flaska, en frukt, en boll, en kapsyl, ett par hörlurar, en tändsticksask eller vad för saker du har tillgängliga. Låt barnen titta på sakerna i tjugo sekunder. Sedan täcker du över allt med en duk. Utan att barnen ser tar du sedan bort en sak och gömmer den. Sen lyfter du på duken och låter barnen gissa vad du har tagit bort. Leken kan hjälpa oss att komma ihåg att en liten sak kan göra skillnad!

Direktören

Alla står i en ring utom en person som får lämna rummet, de som är kvar bestämmer sedan vem som ska vara direktören. Allt som den personen gör ska de andra härma, t.ex. om personen hoppar ska alla hoppa, om den klappar ska alla klappa etc.

Sedan får den som gått ut komma in igen och ställa sig i mitten av cirkeln. Direktören börjar rör sig, gärna lite försiktigt i början, och alla andra härmar efter. Personen som står i mitten av cirkeln ska sedan gissa vem som är direktör. Efter leken kan man prata om ledarskap och att följa andra, vill man följa eller leda? Är det olika i olika situationer? En liten handling som någon gör och andra sedan följer kan göra stor skillnad!

GE OCH BE



Insamling

Glöm inte att era pengar också gör skillnad! Inom barnhjälpen finns många projekt att stötta, välj något som känns viktigt för er.

Det finns flera sätt att ge! Er barngrupp kan bli regelbundna givare, och sätta upp en insamlingsmål för varje månad. Då kanske det är bra om församlingen är med som back-up ifall ni inte får in tillräckligt med pengar. Eller så kan man ge engångsbidrag. Här kan ni läsa mer om hur ni ger:

<https://efk.se/barnhjalpen/sa-kan-du-hjalpa.html>

Bön

Men lika viktigt som att ge pengar är det att vara med och be för andra, de barnen vi hjälper, deras ledare och lärare och att Gud ska välsigna de pengarna vi samlar in så att de räcker till många, bra grejer.

Hur ska vi be?

Ibland är det svårt att veta hur man ska be. Här är några förslag på bönämnen att lyfta samt en kort bön att be tillsammans med barnen:

Bönämnen.

Be att:

- att vi ska förstå hur Gud vill att vi ska göra skillnad
- barnen ska få vara friska och växa upp i trygghet
- alla barn ska få en familj som bryr sig om dem
- lärarna ska få tålamod och kärlek till barnen
- alla barn ska förstå att Gud älskar dem
- de som arbetar för Guds rike ska få kraft och glädje
- ingen ska behöva kriga och bråka mer



Gud som älskar varje mänska, alla som i världen bor, var oss alltid nära. Välsigna, o Gud, liten och stor.
Låt alla växa upp i trygghet, och lära känna dig oavsett vart en bor, om en är kille eller tjej.
Hjälp mig att visa din kärlek,
så att alla kan förstå,
att Du är god och stor,
och älskar alla så!
Amen

Ni är jordens salt

Matt. 5:13



ORDFLÄTA



Fyll i de saknade orden i ordflätan och hitta lösenordet

Lösenordet är:



FINN FEM FEL

Hitta de fem sakerna som är olika i de två bilderna

De här ungdomarna gör skillnad genom att ta hand om skapelsen, så som Gud har bitt oss att göra, det är också ett sätt att vara jordens salt.



Kan du se vilka skillnader det finns mellan de här två bilderna? Det finns fem skillnader.