



# EFK 2020

EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR



EVANGELISKA  
FRIKYRKAN

**EFK 2020.** Hur ser livet ut om 10 år? Ingen av oss vet det. Mycket kan inträffa som radikalt ändrar förutsättningarna både i positiv och negativ bemärkelse för en församlings- och missionsrörelse som EFK. Det är inte viktigast att veta hur EFK ser ut om 10 år heller. Det som är viktigt är att vara trogen Jesus Kristus i det liv i efterföljelse som han har kallat oss till.

Vi anser dock att det tillhör gott ledarskap att ställa frågorna om vad som händer med oss, vad vi önskar ska prägla oss och vilka våra utmaningar är så långt vi ser idag. Vi har lyssnat in varandra för att sätta ord på just detta i en enkel skrift som denna. Vi vill hjälpa varandra att se klarare och göra goda avvägningar i det arbete vi står i som församlings- och missionsrörelse.

Vår identitet beskriver vi utförligare i vårt dokument EFKs tro- och självförståelse. EFK 2020 ska alltså inte svara på frågan vilka vi är, utan på frågan om våra utmaningar inför framtiden.



## VI UTMANAS AV...

...att församlingslivet allt oftare får stå tillbaka för våra individuella projekt.

...att unga människor i stor utsträckning ger upp tron på församlingen och även tron på Gud på väg in i vuxenlivet.

...att hela generationer nu växer upp i Sverige utan att ha hört evangeliet.

...att kyrkan i Nord inte har samma utveckling som kyrkan i Syd och att vi därför behöver se Sverige som ett missionsland.

...att internationell mission inte alltid har den självklara plats den borde ha i församlingen och att många kristna känner tveksamhet inför missionsuppdraget med Jesus som enda vägen.

...situationer i världen som präglas av förtryck, fattigdom, brist på mänskliga rättigheter och stora folkgrupper som inte känner Jesus.

...att vi ser Guds skapelse exploateras på många håll i världen och att miljöproblem ökar i omfattning.

...att vi inte tillräckligt tagit vara på möjligheten som det nya mångkulturella samhället innebär.

## VI VILL SE...

**Tillväxt** - att långt fler lever med Jesus som Herre och Frälsare.

**Församlingsförnyelse** - vi vill bejaka nya sätt att vara församling som syftar till att nå nya människor med evangeliet

**Fördjupning** - där Bibeln läst i gemenskap med andra hjälper oss till trons liv.

**Ledarskap** - där ledare vågar ge riktning och aktivt utrustar andra till tjänst.

**Missionsiver** - att varje församling är aktiv i mission lokalt såväl som globalt.

**Kallelsemedvetenhet** - att var och en förstår sin kallelse och är beredd att gå in i helhjärtad tjänst i församlingliv och mission.

**Ökat samarbete** - vi vill vara generösa mot och överlåtna till andra kristna här hemma och runt om i världen i missionsuppdraget.

**Föryngring** - att unga generationer blir helhjärtade efterföljare till Jesus på sin väg in i vuxenliv och växande ansvar.



## **VI VILL UTMANA...**

Vår egen sekularisering.

Vår egen benägenhet att välja det bekväma framför det vi vet är trons väg.

Vår egen likgiltighet eller avsaknad av nöd inför dem som inte hört evangeliet.

Vår egen osäkerhet inför att tala om vår tro.

Oss själva och vårt eget samhälle till större ansvarstagande för lokal och global rättvisa, fred, fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling.

Oss själva att ta konkreta initiativ för de utsatta i vårt eget samhälle.

Vår tids individualisering och privatisering av trons innehåll.

## **VI VILL HÅLLA SAMMAN...**

...mångfald i uttrycksformer med enhet i viktiga identitetsfrågor.

...intellektuell reflektion med alla Andens gåvor i funktion.

...Andens liv och hängivenhet med ett starkt diakonalt engagemang.

...strävan att sända ut med öppenheten för att själva ta emot.

## VI VILL PRÄGLAS AV...

**Fascination** - för Jesus och hans församling.

**Frimodigt vittnande** - där vi ofta och gärna berättar om det Jesus gjort i våra liv.

**Andens liv** - där Andens gåvor är i funktion utan prestige, med en ärlig längtan efter att urskilja Guds röst och att se Guds kraft till förvandling i människors liv.

**Plats för sårbarhet** - där vi möter livets orättvisa och våra egna och andras misslyckanden med samma omsorg som Jesus gjorde.

**Sändande** - där vi fortsätter att sända ut människor och resurser för Guds rikes utbredning över hela världen.

**Förväntan** - både inför vad Gud vill göra här och nu, och det stora genombrottet för Guds rike när Jesus kommer åter.

**Uthållig bön** - som ett uttryck för vårt ständiga beroende av Gud.



## **VI VILL SE RESULTAT AV DETTA FÖRE ÅR 2020 I FORM AV...**

...att antal dop i EFKs församlingar överstiger 1000 per år.

...att vi har planterat 75 nya församlingar.

...att mer än 75 av våra församlingar ser tillbaka på en femårsperiod av tillväxt på över 10% i antal medlemmar.

...att antal personer i församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet utgör mer än 20 000.

...att antalet personer utsända av EFK i internationell mission uppgår till 150.

...att andelen med utländsk bakgrund i vår rörelse speglar samhället i stort.

...att insamlingarna i församlingsrörelsen per medlem motsvarar tiondegivandet.

...att vårt lokala och internationella arbete tränar lärjungar till Jesus, förändrar negativa samhällsstrukturer, bryter ned orättvisor och bekämpar fattigdom på ett märkbart sätt.

**”Växande församlingar  
förmedlar hela evangeliet  
till hela människan över  
hela världen”**



**EVANGELISKA  
FRIKYRKAN**